

PSALMEN, TEKSTEN EN LIEDEREN...

Hebt u het ook weleens dat in bepaalde omstandigheden een deel van een lied, tekst of citaat in je opkomt? Soms kan het je helpen en (opnieuw) richting geven. Sommige mensen kennen vanuit hun jeugd hele psalmen en liederen uit hun hoofd. En op zo'n moment wordt die kennis functioneel... dan wordt het echt zinvol. Dan helpt het je, wat je (blijkbaar) van binnen hebt opgeslagen!

Het is een goed gebruik binnen de HSN dat we elke week een psalm of bijbeltekst centraal zetten en die met elkaar zingen en leren. Er is een jaarrooster dat hiervoor gehanteerd wordt. Deze lijst wordt doorgegeven aan de kerken zodat daar de psalm ook kan worden gezongen in de betreffende week.

Het 'elke week een psalm leren' is een goede zaak, maar staat hier en daar wel onder druk, soms door plotselinge omstandigheden of specifieke situaties, maar ook omdat de aansluiting bij wat gezongen wordt, niet altijd en overal als optimaal wordt ervaren. Daardoor vallen er soms weken uit.

Toch vinden wij als HSN het mooi en zinvol dat elke week een psalm, tekst of bijbellied centraal staat en willen we dit graag voortzetten. Immers als je jong iets leert, bewaar je het. Je kunt er nu én later iets aan hebben. We hebben met directies en bestuur nagedacht over hoe we dit gebruik voor de toekomst vorm kunnen blijven geven.

Naast psalmen en bijbelteksten zijn nu ook liederen opgenomen in het rooster. Er is gekozen voor liederen die heel dicht bij de bijbeltekst staan. Er is een nieuwe lijst dit cursusjaar, met psalmen, bijbelteksten en bijbelliederens beschikbaar voor ouders. In de scholen is (waar van toepassing) hernieuwde aandacht gevraagd om deze lijst wekelijks te hanteren. Hebt u hierover vragen of opmerkingen dan kunt u zich wenden tot de school.

Vriendelijke groet
Jan Blonk, alg dir HSN